

## Klankbordgroep

We komen samen om na te denken over het Vleugelproject, om adviezen te formuleren en de werking te evalueren.

Op zaterdagavond 11 februari 2017.

## De zomer van de Vleugel

In juli en augustus komen we niet samen op zaterdagavond, maar worden er andere activiteiten georganiseerd, zoals fietstochten, wandelingen, culturele uitstappen.

## Kerstmis en Pasen

Willen we feestelijk met jullie kinderen en kleinkinderen vieren. Daarom vindt tijdens de Kerst- en Paasviering een kindernevendienst plaats.

Na deze dienst sluiten de kinderen aan in de kring van de gemeenschap.



[www.devleugel.be](http://www.devleugel.be)

Contactpersoon  
Harry Harding  
03 237 77 42  
[harry.harding@telenet.be](mailto:harry.harding@telenet.be)

## deze wereld anders

mededogen - verbondenheid  
bevrijding - gerechtigheid - vrede

zolang we onderweg zijn

houden we elkaar wakker  
blijven we zingen en verhalen vertellen  
gaan we op zoek naar de kern der dingen  
laten we de stilte spreken  
vieren we het leven



DE VLEUGEL  
elke zaterdagavond om 18 uur  
St. Annakerk  
Goedendagstraat 46 - Borgerhout

Je bent van harte welkom!

## PLANNING VOORJAAR 2017

Datum	Thema
11 feb	Ongemakkelijke woorden van Jezus
18 feb	Ongemakkelijke woorden van Jezus
25 feb	Een sobere broeksriem – <i>Vasten</i>
04 mrt	Een sobere broeksriem – <i>Vasten</i>
11 mrt	Van tijd tot tijd – even stilstaan tussen gisteren en morgen <i>actualiteitsviering</i>
18 mrt	Mediteer en Leef - <i>samen mediteren</i>
25 mrt	Op het kompas van de vreugde – <i>Ignatiaanse spiritualiteit</i>
01 apr	Op het kompas van de vreugde – <i>Ignatiaanse spiritualiteit</i>
08 apr	Mediteer en Leef - <i>samen mediteren</i>
15 apr	Opstandig leven - <i>Pasen</i>
22 apr	Zingen is jezelf uitlaten - <i>liedavond</i>
29 apr	De taal van de christelijke mystiek ...
06 mei	... en de taal van Zen
13 mei	Om HANDEN
20 mei	Om HANDEN
27 mei	Van Hemelvaart tot Pinksteren, een mysterie
03 jun	Van Hemelvaart tot Pinksteren, een mysterie - <i>Pinksteren</i>
10 jun	Spinoza voor dummijs - <i>leerhuis</i>
17 jun	Dankbaarheid
24 jun	Dankbaarheid

De Vleugel wortelt in joods-christelijke traditie en wil ruimte geven aan en taal vinden voor een waaier van geloofs- en levensovertuigingen.

De Vleugel wil inspiratie delen met ieder die op zoek is naar verdieping en verbondenheid en verlangt naar een 'nieuwe wereld'.

Méer dan 20 jaar al komt de Vleugel op zaterdagavond samen om te vieren. Misschien wordt het tijd om andere vormen van samen-zijn uit te proberen? In het voorjaar van 2017 gaan we hiermee van start. Welkom!

### **Vieringen**

luisteren naar bijbelverhalen en andere wijsheidsliteratuur - een stevige toelichting over het thema - brood en wijn delen, licht doorgeven - woorden en stilte - sobere vormgeving - samen zingen, begeleid door de vleugelpiano

### **Samen mediteren**

stilvallen - op adem komen - luisteren naar wat leeft in de diepte van je eigen hart - verbondenheid voelen

### **Liedavond**

liederen leren en voluit meezingen - de woorden smaken - meegevoerd worden op de klanken van de vleugelpiano - zingen is onszelf uitlaten!

### **Leerhuis**

leren van mannen en vrouwen die hebben bijgedragen aan de wereld en de geschiedenis, door hun denken, hun doen, hun schoonheid - leren van elkaar